

Toelichting bij de cijfers van 2017

Eindelijk weer een gewoon jaar zonder bouw- of andere grote klusprojecten. Uit de lichte groei in donaties blijkt dat onze vaste en nieuwe donateurs de inzet voor onze kerk hogelijk waarderen. De winterjûne lezingen worden steeds goed bezocht. Ze zijn kostendekkend en leveren vaak weer één of twee nieuwe donateurs op.

Er zijn geen grote klussen aanstaande. De oude grenen toegangsdeuren zijn dit voorjaar prachtig gerestaureerd. We reserveren wel alvast geld voor een professionele onderhoudsbeurt aan het orgel.

Intussen zijn we sinds kort ook aangesloten bij de keten van Refugio's (sobere slaapplekken) voor pelgrims die in het kader van Santiago aan het Wad een overnachting zoeken in kerkgebouwen of kloosters. Steeds meer mensen zoeken bezinning in het pelgrimeren en de verwachting is dat het in de komende jaren alleen maar zal toenemen. Ook in onze regio. We zijn er trots op dat wij door de stichting Santiago aan het Wad gevraagd zijn aan te sluiten. In juni hadden we de eerste slaapgasten. De pelgrims kunnen slapen op veldbedden in het vierkant 'ûnder en rûnom de preekstoel.'